

ELVİN ÖZÇELİK

İSTİKLÂL IŞIĞI

Uğruna dökülen kanlarla kazanılan bu vatana ilelebet ışık olacaktır bir yıldız, bir hilâl.

Kurtuluş mücadelesi devam etmekte, muharebelerde zayıtlar artmaktaydı. Mücadele için takati kalmayan askerin, halkın, onları karanlıktan aydınlığa çıkaracak bir umuda ihtiyacı vardı.

“Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak” diye başlayan gönülden dökülen dizelerde müjdeledi kurtuluşu. Bir yıldız bir hilâl için kolları sıvadı, yazdığı her harfle bir kurşun sıktı, alt etti düşmanı. Çatma dedi bayrağa, korkma dedi halka, unutma dedi gençliğe mısralarıyla.

Mert bir vatansever, hak uğrunda kalbi imanla çarpan, milletin derdini kendine dert edinmiş, vatani ve milleti için ettiği dualarda gözyaşıyla Allah’a yalvaran maneviyat yüklü önder, o bizim en büyük kahramanlarımızdan biri: Mehmet Akif Ersoy.

İnsanın yüreğine işleyen her bir dizeyi hiçbir çıkar gözetmeden yazdı. Mehmetçik, halk kulak kabarttı bu emsali olmayan dizelere. İşte beklenen olmuştu: “Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın; kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.”

Artık düşman duramazdı önlerinde, coşmuştu manevi güçle kalpleri, tek bir vücut olmuşlardı adeta. Yüreklerinden bedenlerine, dillerine, iliklerine kadar hissediyorlardı zaferin sönmez ateşini. Ve o ateş bir yıldız gibi gökyüzüne yükseldi; bir milletin, Türk milletin umudu, özgürlüğünün simgesi oldu. O hilal inancımızı, yüreklerimizdeki manevi gücü sonsuzluğa kazıdı. Bugün “Bir yıldız bir hilâl ilelebet istiklâl” diyerek haykırdığımız bağımsızlığımız ebediyen sarsılmayacaktır.

Şimdi göğümüzde dalgalanan hilal ve yıldız bakarken dökülsün dudaklarından o şanlı marş, düşman utansın bu milleti yok edebileceğini sandığına, cephede son nefesini veren Mehmetçiğin vatan hasreti dinsin her nidada, öyle bir oku ki, şehitlerimizin ruhu şahlansın.

Ve Türk gençliği, unutma! Bu vatan bize atalarımızın emanetidir.

Sonsuza dek bizim kalacaktır çünkü “Hakkıdır Hakk’a tapan milletin istiklal.