

## **İNSANLAR KİTAPLARA MUHTAÇ MIDIR?**

Suud Kemal Yetkin, pek çok eseri olan bir yazardır. Şiir, eleştiri, deneme türlerinde metinler yazmıştır. Yazarın yazdığı bir denemesinde kullandığı yargılar dikkatimi çok çekmişti. Bu deneme “Canım Kitap” adlı bir metindir.

Öncelikle size bu yargıyı, daha sonra da neden dikkatimi çektiğini açıklayayım. “Nedir insanların kitaplara olan bu düşkünlüğü? Kitaplar hele romanlar ve şiir kitapları, neden insanların hayatında bu kadar büyük bir yer alıyor? Bence bunu cevaplandırmak için ‘İnsan ne için okur?’ sorusunun cevaplandırmak gerekir. İnsanlar toplu olarak yaşadıkları halde, gene de yaratıkların en yalnızlarıdır. Dıştan birbirlerine yakındırlar, ama içten aralarında ne uzaklıklar vardır? Acısını duyuracak kimse bulamayınca, atının boynuna sarılarak içini boşaltan, Çehov’un arabacısını şimdi düşünüyorum. Okuması olsaydı, böyle yapayalnız kalır mıydı? ” diyor yazar. İşte bu yargı hakkında olumlu veya olumsuz eleştiri yapılabilir.

Öncelikle yapılan çoğu araştırmalara göre günümüz insanın kitaplara çok da bir düşkünlüğü yoktur. Şimdi de paragrafa bakarsak “İnsan niçin okur?” sorusunu kendisine göre “ İnsanlar yalnız kaldıklarından dolayı kitap okurlar.” gibi kısa bir şekilde özetleyebiliriz. Bence durum yazarın söylediği gibi değildir. Ayrıca yazar insanların dıştan birbirlerine yakın içten ise uzak olduğuna da vurgu yapmıştır. Buna da katılmıyorum. Çünkü insanların sebepsizce birbirlerinden uzak durduğundan bahsetmiştir. Ancak bu da insanın kendi seçimidir. Tıpkı yalnız kalmak gibi veya yalnız kaldığında kitap okumak gibi... Yani bunları aşırı dramatize ederek anlatmaya, insanların her zaman birbirlerini dışladıklarından, yalnız kaldıklarından bahsetmeye bu kadar da gerek yoktur. Aynı zamanda kitaplar bir insanın sizi teselli ettiği gibi sizi teselli edemez bile. Çehov’un arabacısının yaşadığı acı herkesçe anlaşılabilir. Sadece yanlış zamanlarda yanlış insanlara bahsetmiştir. Hem, kendisine saygılı davranmayan kişilere insan neden acılarını anlatır ki?

Şimdi diyeceksiniz ki o zaman kitaplar daha iyi. Ancak kitaplar da Çehov’un arabacısının acısını dindirebilecek mi sizce? Kitapları anlatabilecek mi yaşadığı olayları? Bu soruların cevapları, tabii ki de hayır olacaktır. Ancak illa ki onu dinleyen bir insan karşısına çıkacaktır. Kısacası, insanlara kitap okuma alışkanlığı kazandırılmıyorsa, onların kitaptan başka hiçbir şeyleri yoktur, insanlara sadece kitaplar dosttur, diye bir algı yaratmaya gerek yoktur.